

Over cursussen gesproken

Cursusrooster voorjaar 2017

vanaf 17 jan t/m 27 juni	Open Leercentrum
doorgaans elke dinsdagmiddag	
vanaf 17 jan t/m 27 juni	Office Zelftest
doorgaans elke dinsdagmiddag	

januari

30 jan t/m 2 feb SPSS basis

februari

6 t/m 9 feb Excel basis
 13 t/m 16 feb Writing a thesis using Word (in English)
 14 t/m 16 feb Prospero en Webschrijven
 27 feb t/m 3 mrt Access basis
 27 feb, 1, 3, 6 en 8 mrt Excel gevorderd

maart

2 mrt Slimmer werken met Google Drive
 6 t/m 9 mrt SPSS basic (in English)
 9 mrt Presentaties met Prezi
 13, 16, 20, 23 en 30 mrt Programmeren in MS-Office
 15 t/m 17 mrt PowerPoint (in English)
 20 t/m 23 mrt Excel basis
 28 t/m 30 mrt Prospero en Webschrijven

april

3 t/m 6 apr SPSS basis
 3 t/m 7 apr Excel advanced (in English)
 4 apr (middag) Slimmer werken met Excel
 10 t/m 13 apr Een thesis schrijven met Word
 10 t/m 13 en 18 apr Access basic (in English)
 11 apr (middag) Excel module Draaitabellen
 19 apr Presenting with Prezi (in English)
 20 apr Slimmer werken met PowerPoint
 11 t/m 14 apr Een thesis schrijven met Word
 18 t/m 22 apr Excel advanced (in English)
 18 t/m 22 apr Access basic (in English)
 19 apr (middag) Open Leercentrum
 19 apr (middag) Office Zelftest
 25 apr Presenting with Prezi (in English)

Intercultureel

- Nee, nee, nee: alleen bij het begroeten van Thaise cursisten vouw je je handen, bij Japanse moet je alleen buigen!
- Ik vind het wel lastig hoor.
- Hoezo lastig? Denk aan de internationalisering! We willen toch allemaal dat ook buitenlandse cursisten zich bij ons thuis voelen? Probeer het gewoon nog een keer... nee, niet glimlachen! Stel je voor dat er een Russische cursist bij is, die heeft dan het gevoel dat hij niet serieus wordt genomen. Heb je Poetin ooit zien lachen? Jullie willen toch degelijke cursussen verzorgen of niet soms?
- OK, en dan begroet ik ze natuurlijk met een vriendelijk goeiedag!
- Hoorde ik je goeiedag zeggen? Nee toch, hè. Voor de Polen in het gezelschap kan het niet obscener! Geen woorden met goei erin, denk daar toch eens om!
- En nooit zeggen dat iets niet goed is, natuurlijk. Je wilt toch zeker geen zelfmoord op je geweten hebben van een cursist voor wie het leven na een dergelijke afkeuring geen zin meer heeft?
- Ja knikken, nee schudden, allemaal uit de boze. In hoeveel landen betekent dat niet precies het omgekeerde van bij ons? Natuurlijk niet recht in de ogen kijken! Een beetje respect!
- Dat oorringetje van je, besef je eigenlijk wel hoeveel wonden uit ons slavernijverleden je daarmee openrijt? Het is toch een kleine moeite!
- Mag ik nog wel mijn neus snuiten?
- Neussnuiten doe je op de wc. Denk om de Japanners. En zorg dan dat je het doet tijdens het doortrekken, anders is het snuiten ook buiten de wc te horen. Brrr!
- En dan de evaluatie: je moet je vragen natuurlijk wel een beetje intercultureel formuleren. Dus geen ja/nee vragen, want je zult de culturen de kost moeten geven waar het een grove belediging van de docent is om waar dan ook nee op te zeggen. Gebruik liever als antwoordopties: Ja/Ja als de vraag tegengesteld geformuleerd zou zijn. Dat klinkt toch veel vriendelijker?
- OK, begrepen. Nog één dingetje: moet ik als afsluiting van de cursus nu wel of niet boeren?



Bent u bereid restanten botte Nederlandse directheid voor lief te nemen? Binnenkort gaan we weer van start:

• <http://www.rug.nl/computercursus>