



Meer studieplekken. Pardon, more study places. Foto 1
 Van 1700 naar 2200 studieplaatsen. Is dat nou nodig? Is 1700 studieplaatsen niet genoeg? Kan het gebouw dat wel aan? Foto 2

Nee. 1700 studieplaatsen is niet genoeg. 2200 misschien ook wel niet. De universiteitsbibliotheek mag zich in een ongeëvenaarde populariteit verheugen onder de studenten van de RUG. Veel studenten beschouwen de bieb, met zijn fluisterzachte zalen, zijn gerieflijke stoelen Foto 3, zijn gastvrije trappenhuis Foto 4, zijn atmosfeer die zowel concentratie Foto 5 als communicatie mogelijk maakt, dat gebouw dus, als hun tweede woning. Wat zeg ik? Er zijn studenten die het als hun eerste woning zien. Hun kamer hebben ze alleen nog maar om te slapen.

500 studieplaatsen erbij dus. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hemel nog aan toe! Wat daar niet allemaal voor moet gebeuren! Laten we zeggen dat het gebouw van binnen geheel opnieuw ontworpen moet worden. Die grote vide in de zaal met de uitleenba-



Behalve oud-hoofdredacteur van de Universiteitskrant, schrijver van speeches voor oud-rector Frans Zwarts én natuurlijk redactielid van Pictogram, is Hans Kuné ook een verwoed filmer en fotograaf. Vanaf dit nummer levert hij voortaan een nieuwe rubriek 'plaatjes en praatjes' voor Pictogram. Deze eerste keer: de renovatie van UB Binnenstad.

lie? Die wordt dichtgemaakt. De ingang? Moet verplaatst worden. De toiletten? Ja, daar moeten er dan natuurlijk ook meer van komen. En ga zo maar door.

Maandenlang is er achter ongenaakbare houten schermen Foto 6 geboord, gesloopt, gemetseld, gebouwd Foto 7, en al die maanden heeft het personeel van de bibliotheek het ene kunststukje na het andere uitgehaald om de bibliotheek open te houden. Hoe de trein te verbouwen, terwijl die rijdt? Complete collecties zijn van de ene zaal naar de andere verhuisd, en weer terug Foto 8, op de vlucht voor de bouwvakkers met hun hamers, boren en tangen. En de studenten? Ja, die verhuisden dan maar mee. Foto 9 Zat weinig anders op. Foto 10 Dankzij heldere aanwijzingen en infopunten bleef het mogelijk je studieplekje toch nog te vinden. Foto 11 en 12 Maar: er zal een punt bereikt worden, waarop alle verzet nutteloos wordt. Waarop studeren (en communiceren) in de bieb onmogelijk wordt.

Dus het is echt waar: de bieb gaat een week of vijf dicht. Zodat het leger van technici, betonstorters, drillboorders, elektriciens, opzichters, schilders, stukadoors en loodgieters hun shock and awe offensief met alle kracht kunnen afmaken. Foto 13

Maar dan is er ook een nieuwe bibliotheek. Met op iedere verdieping een koffiekamer. Foto 14 Ik weet niet hoeveel studiekabinetten. En 500 studieplekken meer. Nu maar hopen, dat dat voorlopig genoeg is.

