



De ICT is dood

Hans Kunē

Er is een tijd geweest dat ICT alle problemen van de mensheid zou oplossen. Zou oplossen? Oplostel! Zo is het kolossale Sovjetrijk ineengestort dankzij de kracht van het personal computertje en Internet. De anarchie van de vrije Informatie Maatschappij had de communistische monoliet de das omgedaan.

Wat een gelukkige tijden waren dat. Koning Informatie schreef als de vleesgeworden vooruitgang over de aardbol. Het Koninkrijk des Hemels mocht dan even uitgesteld zijn, dat van de Bits en Bytes had zich duidelijk gemanifesteerd en ging zegenend rond. Wat vreselijk dat die tijden nu alweer voorbij zijn. De nieuwe duivel is geen monoliet achter een ijzere gordijn, maar heeft zich in Internet zelf gevestigd. Peinzend bekijken wij Koning Informatie. Bent u nog wie u was? Kunnen wij u nog vertrouwen?

Nu was het ook in de gelukkige jaren wel zo, dat Informatie iets was, waar je teveel van kon krijgen. Misschien had dat ons moeten waarschuwen. Sommige PC-gebruikers klaagden over Information Overload. De meeste mensen lachten dat verschijnsel weg. Er werd niet heel erg diep op ingegaan. Ik geef toe dat ook ik het niet erg serieus nam. Het leek mij een beetje een status verschijnsel. Je kon er mee opscheppen als je aan Information Overload leidde. Wie niet zoveel Informatie tot zich nam, dat hij of zij eronder dreigde te bezwijken, telde niet meer mee. De lijdens aan Information Overload leken mij gelukkige mensen. Ze deden

mij denken aan gelovigen die tijdens intensieve godsdienstoefeningen in tongen gaan praten en met een gelukzalige uitdrukking op hun gezicht neerzigen. Ze zijn de helden van de dag. In de kern van de zaak zijn ze er het levende bewijs van dat het onmogelijk is te veel van de Heilige Informatie Geest in te ademen.

Tegenwoordig kijken wij naar Internet en zien dat Koning Informatie zichzelf in stukken aan het hakken is. Informatie blijkt iets te zijn waarmee pedofielen elkaar moed kunnen inpraten, waarmee terroristen doodsdrift bij labiele jongemannen opwekken en dat Neonazi's de mogelijkheid geeft elkaar ervan te overtuigen dat de Holocaust een verzinsel van de geallieerden is. Hele stoeten fanatici trekken voorbij in een niet te stoppen processie. Was het alleen nog maar porno en spam. Dat heeft nog iets, wat zal ik zeggen, iets kinderlijks en iets onschuldigs. Maar het is nu zo dat met de Informatie ook evidente waanzin een voet tussen de deur gekregen heeft. En nu vertrouwen we dus helemaal niemand meer. Stijgt de zeespiegel nu? Of is dat allemaal maar overdreven?

Information Overload? We komen aan de Informatie niet meer toe. Ze is zoek geraakt in een labyrint van verdraaiingen, waarin geen mens de weg nog kan vinden. Wist u al dat president Bush de Twin Towers opgeblazen heeft?

We zijn er kortom weer eens ingetrapt. Wat een onzin ook om te denken dat er iets als Informatie Technologie bestaat. In het uni-

versum van Donald Duck komt een uitvinder voor, genaamd Wilhelie Wortel. Die had eens een leerpil uitgevonden. Die hoefde je maar te slikken en dan haalde je allemaal tieners op je proefwerken. Al die kabels, processoren, servers en de rest van die infrastructuur Informatie Technologie noemen is een vergissing in dezelfde orde van grootte. Het spijt me voor de lezers van dit blad, maar die Informatie Technologie bestaat niet. We kunnen onszelf zolangzamerhand zelfs beter desinformatietechnologen gaan noemen. Maar ook dat zou niet kloppen. Technologie gaat over een koninkrijk van stroompjes, kabeltjes van koper en kabeltjes van glas.

En voor de rest moet u zelf maar zien uit te maken of er nog informatie is en hoe en waar u dat kunt krijgen.

ICY
TEE

