

VERSLAG PERSONEELSREIS, 10 OKTOBER 2012

Het was voor de meeste medewerkers van de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen een vroegertje: reeds om 07:30 uur moest men zich verzamelen op de parkeerplaats voor het Ze-wüstergebouw.

Eenmaal in de bus deden veel collega's nog even een oogje dicht, terwijl anderen meteen de koffiemachine bij het trapje halverwege belaagden en de meegebrachte broodjes aanspraken.

De buschauffeur stelde zich door de microfoon

voor als Arend en legde in een toespraak van een kleine twintig minuten de huisregels tijdens de busreis uit. Daarna was het al snel tijd voor de eerste tussenstop, Café/Zalencentrum

De Olle Schietstoule in Langeloo. Hier voegden zich ook de in dat gedeelte van Drenthe wonende personeelsleden bij het gezelschap, alsmede natuurlijk professor Streutjens, die persoonlijk door zijn vrouw werd afgezet bij het café.

De aanwezigen lieten zich de koffie goed smaken, en toen was het alweer tijd voor de rit naar de eerste echte bestemming van de personeelsreis: het Lampenkappenmuseum in Tweede Exloërveensche-boermond. Daar werden we al opgewacht door de

directrice van het museum, mevrouw Tj. Dallinga-Botjes, die meteen van wal stak en ruim anderhalf uur lang enthousiast vertelde over de wondere wereld van de lampenkap, door de eeuwen heen,

wereldwijd maar natuurlijk met name toegespitst op de handgemaakte lampenkappen uit Zuid-Oost-Drenthe, waar immers het voornaamste aandachtspunt van het museum ligt.

Na dit interessante bezoek was het tijd voor een eenvoudige doch voedzame lunch. Hiervoor werd het gezelschap vervoerd naar Restaurant 't Oelenbret in Emmer-Erfscheidenveen, waar de kraantjespotten al gezellig op de tafels stonden te snorren. De medewerkers van FIW lieten zich het ambachtelijke Drents Boerenbrood goed smaken, evenals de Barger Turvechies, dun gesneden maar

oh zo zwaar op de maag liggende plakken kruidkoek. Alleen hoogleraar-directeur Streutjens bliefde deze traditionele streekgerechten niet; hij vroeg de ober luidkeels om een uitsmijter ham-kaas met extra spek.

Met deze stevige bodem als basis konden we vervolgens koers zetten naar

de Snikkehoeve in Hollandscheveld. Hier wachtte ons een actieve middag vol oud-Drentse spelletjes. Boer Harm Nijmatingh heeft zijn achterdeel,

gebouwd in 1756, speciaal hiervoor volledig verbouwd in traditionele oud-Hollandsche boerenstijl. Tussen de paardenhoofdstellen, ploegscharen en egmessen werd het een gezellig boel. De dames van het secretariaat togen fanatiek aan het Drènts Knoetjewoppen, een provinciale variant

op het sjoelbakken, terwijl een groep Intermenselijke Wetenschappers zich onledig hield met het aloude Boerengolf, waarbij een zachte bal door een hoogbegroeid weiland moet worden geslagen met behulp van een klomp aan een stokje.

Toen de deelnemers aan het eind van de middag moegestreden de huiskamerbar van de Snikkehoeve betraden, zat hoogleraar-directeur Streutjens daar al aan wat op zijn minst zijn vierde glaasje Oranjedörper Beurtschippersbitter moest zijn. Desgevraagd deelde hij mede dat hij 'natuurlijk niet' had meegedaan aan de traditionele spelletjesmiddag, dat hij zijn vrouw al had gebeld hem subiet te komen ophalen, en dat dit wat hem betreft de laatste personeelsreis van de Faculteit Intermenselijke Wetenschappen was geweest.

Nadat mevrouw Streutjens haar inmiddels volstrekt raaskallende man had opgehaald, bleef het nog lang gezellig rond de steengril in de Snikkehoeve. De redactie wil het organiserend comité tot slot dan ook hartelijk bedanken voor de geweldige dag!



Door Harry Kammenga

