

Mijlpalen voor Bibliotheek

De maand januari was een belangrijke maand voor de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen: tot vreugde van de vele bezoekers werden de openingstijden in tentamenperiodes flink uitgebreid. Bovendien mocht de Bibliotheek de 30 miljoenste bezoeker verwelkomen sinds de opening in 1987...

Bibliotheekgebruikers vroegen er al jaren om, en andere universiteitsbibliotheken gaven al het goede voorbeeld: kon de UB, zeker in tentamenperiodes, niet wat langer open blijven? Uiteraard is zo iets vooral een financiële kwestie: langer open betekent extra personele inzet voor baliebezetting, beveiliging en schoonmaak. Toen er ook vanuit de Universiteitsraad werd gevraagd om actie, besloot het College van Bestuur van de RUG eind vorig jaar dan toch extra middelen ter beschikking te stellen.

Open tot middernacht

Meteen na de kerst was het zover: gedurende de hele tentamenperiode was de UB elke dag open van half negen 's ochtends tot middernacht! Dat hiermee in een behoefte werd voorzien, bleek uit de bezoekerscijfers: elke avond waren er tot sluitingstijd nog honderden studenten in het gebouw.

In totaal zal de UB per studiejaar nu ongeveer zestien weekenden en de daartussen liggende weken van half negen tot middernacht open blijven. Om de studenten van de Faculteit Rechtsgeleerdheid tegemoet te komen (waar de tentamens vaak enkele weken eerder beginnen), heeft dat faculteitsbestuur ook geld beschikbaar gesteld waardoor de UB nog weer vier extra weekenden langer open kan zijn.

De Slapeloze Nacht

Om te vieren dat de Universiteitsbibliotheek nu zo vaak zo lang open is, besloten we een stunt uit te halen: in de nacht van woensdag 18 januari jl. ging de UB gewoon helemaal niet dicht! Aangezien deze nacht viel in een van de drukste



tentamenweken, werd dit bericht met luide instemming ontvangen: veel studenten maakten van de gelegenheid gebruik om, zo niet de hele nacht, dan toch in ieder geval een flink aantal uren te blijven doorstuderen na middernacht.

Om wegtrekkertjes tegen te gaan, werd in deze Slapeloze Nacht een aantal activiteiten georganiseerd. Zo was er een medewerkster



van het Groninger Museum die een 'imaginaire rondleiding' door haar museum gaf aan zo'n twintig studenten, die haar zittend op de trap met de ogen dicht aanhoorden. Populair waren ook de kijkjes die we achter de schermen boden: directeur Marjolein Nieboer *herself* leidde een grote groep belangstellenden rond door de gesloten magazijnen, waar de Bibliotheek zo'n 2,5 miljoen boeken heeft staan. Een plek waar je als gebruiker normaliter nooit mag komen, en dus des te interessanter om nu eens midden in de nacht te bekijken.

Voor de doorzetters was er donderdagochtend om zeven uur ochtendgymnastiek onder leiding van sportcentrum-medewerker Johan Poppinga, waarna een veertigtal bikkels nog kon genieten van een gratis ontbijtje in de kantine.

30 Miljoen

In de aanloop naar de Slapeloze Nacht kwam een bijzonder feit aan het licht: door een ongelukkig toeval zou precies in deze nacht de 30 miljoenste bezoeker verwelkomd kunnen worden sinds de opening van het gebouw in 1987!

Om iets over twaalfen was het zover: precies toen de Chinese studente Lui Xiaowan door de toegangspoortjes liep, sprong de teller op 30.000.000. De hele UB liep uit om de verbaasde studente toe te juichen in het trappenhuis; blij nam ze enkele kadootjes in ontvangst van Marjolein Nieboer, waarna ze het publiek enthousiast toeriep: "Welcome to China!" 



- Meer foto's: www.rug.nl/bibliotheek/slapelozeNacht
- Adressen en openingstijden van de RUG-bibliotheken: www.rug.nl/bibliotheek/informatie/adressenRugBibliotheken