

# Innemende kroonprins

Nuchtere biografie Nieuw Links-voorman **André van der Louw** (1933-2005).

Roelof Bouwman

In 1966 verscheen het pamflet *Tien over rood*, ondertitel: *Uitdaging van Nieuw Links aan de PvdA*. De samenstellers pleitten voor 'nieuw socialistisch elan'. In het oog springende voorstellen: 'onvoorwaardelijke erkenning' van het DDR-regime en de communistische guerrillabeweging Vietcong in Zuid-Vietnam, nivellering van inkomens en meer ontwikkelingshulp. Nieuw Links slaagde erin de moederpartij flink te radicaliseren. Belangrijk gevolg: de PvdA, onder Willem Drees dertien jaar lang regeringspartij, zat tussen 1967



**Chris Hietland**  
*De kroonprins van Nieuw Links*  
(Prometheus)  
480 pagina's,  
€ 34,99  
★★★★☆

NON-  
FICTIE

en 1989 zeventien van de tweeëntwintig jaar in de oppositiebanken.

De mediageniekste voorman van Nieuw Links was André van der Louw (1933-2005). Hij schopte het niet alleen tot partijvoorzitter, maar ook tot burgemeester van Rotterdam, minister en voorzitter van de KNVB en de NOS. Volgens historicus Chris Hietland was Van der Louw een innemende persoonlijkheid, maar ook een notoire vreemdganger, die – als zoon van een Haagse melkboer – kampte met een intellectueel minderwaardigheidscomplex. Dat Van der Louw nooit premier is geworden, wordt door Hietland niet betreurd: 'Daarvoor waren zijn inhoudelijke inbreng en werkkraft als bestuurder te gering.' Duidelijke taal van een nuchtere biografie.

**Chris Hietland**  
schreef levens-  
verhaal PvdA'er  
Van der Louw