

Biografie



Jan de Lang, *Dienaar van koloniaal Nederland. Frederik Christiaan Hendrik Hirschmann (1870-1935)* (Amsterdam 2011), Bert Bakker, 478 blz., €24,95.

Veel biografieën gaan over meer of minder bekende personen. Jan de Lang schreef een biografie van een onbekende KNiL-officier, Frederik Christiaan Hendrik Hirschmann. Kan zo iets wel interessant zijn? Het antwoord luidt volmondig: ja. De Lang laat op fascinerende wijze zien waarin deze Hirschmann wel en niet representatief was voor andere KNiL-officieren van zijn lichte uit 1887. Bovendien leidde Hirschmann verder niet een geheel onbetekenend leven: hij vocht in Atjeh, was oorlogscorrespondent, gaf leiding aan het leger in Suriname waar hij het voetbal mede introduceerde en was in de nadagen van zijn leven burgemeester van Terschelling. De

Een biografie over een onbekende kan interessant zijn

Lang telt in zijn hele leven dertig banen en veertig woon- en standplaatsen. Maar bovenal biedt deze studie een meer dan interessante inkijk op persoonlijke schaal in het Nederlandse koloniale imperialisme aan het einde van de 19de en begin 20ste eeuw.